

Zondag 4 februari 2018

Zondagochtend moesten we vroeg op want we moesten zeven uur op Schiphol zijn. Daar verzamelden we, 10 leerlingen en 3 docenten. Nadat we er allemaal waren gingen we inchecken en door de douane. Vlak voor de douane namen sommige van ons nog afscheid van hun ouders, andere waren namelijk met andere ouders mee gegaan. Toen we waren ingecheckt was het ongeveer 7.45 uur en gingen we naar gate B17. Toen we daar waren mochten we nog even rond kijken en misschien wat eten of drinken kopen. We moesten dan om 8.15 uur weer terug zijn bij gate B17. Om 8.25 mochten we het vliegtuig in en toen moesten we nog een heel stuk rijden voordat we op de baan kwamen waar we moesten opstijgen. Tijdens het vliegen zag je alleen maar wolken wat er erg mooi uit zag. Rond 10.30 landden we in München. We waren nog niet in het centrum dus moesten we met de trein daar naar toe. Eenmaal in het centrum gingen we naar kluisjes om onze bagage op te bergen



zodat we München in konden zonder dat we het hoefden mee te slepen. In München gingen we eerst naar een groot plein. Dat plein hete Marienplatz. Vanaf daar mochten we zelf in München rondlopen en lunchen. Rond die tijd begon het ook te sneeuwen. Zelf heb ik een paar foto gemaakt. Om 14.00 uur gingen we weer terug naar het treinstation om dan om 15.00 naar Gersthoven te vertrekken. Na een uur in de trein gezeten te hebben kwamen we aan in Gersthoven. Daar werden we ontvangen door de Duitse uitwisselingsstudenten. Daarna gingen we met hun mee naar huis en kennismaken met het gastgezin. Rond zeven uur ging ik eten het was kaas en deeg van bloem en ei samen met een salade. In de avond keek het gastgezin een film waarvan ik de naam niet meer weet. Ik keek het zelf maar half want het was in het Duits en daar ben ik niet zo goed in. Om half tien ging ik naar bed, want ik was die ochtend om 5.00 op.

Maandag 5 februari 2018



Toen we op maandag op school kwamen keken we een filmpje waarbij het geluid niet synchroon liep. Daarna was er een rondleiding door de school. We gingen daarna naar een museum. Toen we bij het museum aankwamen gingen we een groepsfoto maken. Het museum gaat over water en ze maken er stroom. We moesten heel veel trappen op. We werden in twee groepen verdeeld. De ene groep ging al het museum in en de andere keken het filmpje over de oorsprong van het water.

Op de eerste verdieping van het museum zijn er allemaal dingen te doen. We gingen naar boven om een filmpje te kijken. Toen

we weer beneden waren gingen we naar buiten om naar de stroomcentrale te kijken. De gids vertelde in het Duits hoe de stroomcentrale werkt. Daarna vertelde ze over de oude turbines. We zijn ook onder de turbines gaan kijken. Toen we weer op school waren moesten we wachten tot dat de school klaar was zodat we met onze partners mee naar hun huis konden gaan.



Dinsdag 6 februari 2018

De dag voor mij begon met een wekker die om 6 uur 's ochtends afging. Nadat we hadden ontbeten, zijn we naar de bus gelopen. We moesten ongeveer 50 min met de bus. Toen we op school waren kregen we uitleg over wat we moesten doen met de sprookjes die we hadden meegenomen. We moesten voor vrijdag een soort toneelstukje opvoeren met het sprookje dat we gekozen hadden. Het sprookje dat we hebben gekozen is de vliegende Hollander. We zijn naar het handvaardigheid lokaal gegaan en hebben van karton de spullen gemaakt die we nodig hebben voor ons kleine toneelstukje. Toen we hiermee klaar waren, zijn we naar de kantine gegaan om een hamburger te eten. De hamburger was lekker, maar de saus vond ik niet lekker. Daarna zijn we lopend naar een waterzuivering gebouw gegaan, we moesten 20 min lopen. We hebben daar een filmpje gekeken en hebben daarna een rondleiding gekregen over hoe alle water werd schoongemaakt.



Toen we weer terug naar de school waren gelopen, hebben we in een klas lokaal nog een paar proefjes gedaan. We hadden het idee om met zijn allen naar een bar te gaan die Bob's heet, het was daar heel gezellig. We hebben allemaal iets gegeten of/en wat gedronken.

Woensdag 7 februari 2018

Om 06:15 ben ik opgestaan om naar school te gaan. Na het ontbijt en een korte douchebeurt zijn we om 7 uur naar de bus gelopen en om 8 uur waren we op het Paul-Knee gymnasium te Gersthofen. In de aula werd uitgelegd dat we die dag naar Augsburg zouden gaan om te gaan wandelen lang de rivier de Lech. Tijdens het wandelen moesten we elke keer stoppen en dan ging een Duitse docent informatie geven over de plek waar we waren. De wandeling duurde in totaal 4 uur. Na de tour kregen we 2 uur vrije tijd in Augsburg. We hebben even rond gelopen en tot slot wat gegeten bij de Macdonalds. Rond 1 uur mochten we de keuze maken om of naar een zwembad in de stad te gaan of naar een centrale te gaan waar ze water uit de grond pompen. Alle Nederlanders hadden al snel genoeg van de kou en kwamen erachter dat een zwembad dat gevuld was met 29 graden warm water helemaal niet zo'n gek idee was. Het zwembad was ongeveer een kwartiertje lopen vanaf het punt waar wij ons op dat moment bevonden. Onderweg kregen we nog wat informatie over het zwembad. Het zwembad was al honderd jaar oud maar was wel in de tussentijd gerestaureerd. Het was een erg mooi zwembad. Na ons omgekleed te hebben zijn we gaan zwemmen. Het was niet een heel bijzonder zwembad, gewoon een bad zonder glijbanen of duikplanken. Na het zwemmen, ongeveer om 4 uur, mochten we zelf weten wat we gingen doen en hou we weer thuis kwamen. We besloten om nog even wat te gaan drinken in een cafe. We hebben wat gegeten en gedronken en zijn daarna naar huis gegaan. Eerst met de trein, daarna met de metro en uiteindelijk met de bus. Het was een gezellige dag.

Verslag:

Tim en Lotus.

Donderdag 8 februari 2018

In de ochtend verzamelden we op school met alle uitwisselingsstudenten.
De leerlingen waarbij we in huis waren moesten gewoon naar school.
Er waren uitwisselingsstudenten uit Nederland, Tsjechië en Slovenië.
We stopten na ongeveer anderhalf uur in de bus bij het smalste gedeelte van de rivier de Lech.



De rivier was daar 7 meter breed met mooi blauw water.
We gingen terug de bus in en reden naar een groot meer.
Daar gingen we met de hele groep wandelen.



op de terugweg stopten we in een stad.
We hadden rond 1 uur vrije tijd.
En wat heel leuk was, was dat er carnaval was.

Vrijdag 9 februari 2018

Me wakker stond om half 7 en om half 8 namen ik en Felix de bus naar de school. We waren ongeveer 10 voor 8 op school. Felix en de andere uitwisselingen van Duitsland gingen naar de gymzalen, want zij hadden een volleybal toernooi. De buitenlanders gingen naar een ander lokaal om daar fotoboeken van de week te maken. Ik deed dit ook met Thijmen wij hadden vrijdag. Toen we ons fotoboek af hadden gingen we kijken naar het volleybal toernooi kijken. Of we gingen naar een rustige plek waar we gewoon gingen zitten.

Na het volleybal toernooi en de fotoboeken gingen we naar een andere plek waar we eerst onze voorstelling gingen doen daarna gingen de andere landen ook . toen iedereen was geweest gingen we eten. Het was een lopend buffet er kwamen telkens nieuwe pizza's op een tafel en als je een stuk wou dan kon je dat pakken.

Dit was ongeveer 6 uur afgelopen. Van daar uit gingen we meteen door naar het huis van Samuel (de uitwisseling van Tim). Hier hadden we een feestje met bijna alle Nederlanders en hun uitwisselingstudenten. Dit was heel gezellig. Ik was half 12 thuis denk ik. Dit was de laatste dag in Duitsland.

Gemaakt door Thijmen en Isaak.

